

Immanuel

PROGRAMBLAD

Immanuelskyrkans församling Norrköping

sept - nov 2020



tema detta nummer

Möten som värmer

Där man minst anar det!

av Per Jennervall, pastor

Vi väljer ofta sällskap utifrån ett överslag om var vi får det bästa utbytet. Det låter krasst, men är nog ändå med sanningen överensstämmande.

Vi gör ju oss en bild av hur andra människor är. Förutfattade meningar spelar in och påverkar våra beslut. "Åh, jag sätter mig med dem som jag känner mig bekväm med!"

Tänker du så?

Anställda medarbetare i Equmeniakyrkan erbjuds och förväntas ingå i en handledningsgrupp. Där, bland 5-6 kollegor, kan problem och glädjeämnen i arbetet dryftas. Det kan vara så, att det är det enda sammanhang, där en pastor, diakon, ungdomsledare eller musiker kan dela det allra svåraste. I gruppen finns ett löfte om tystnadsplikt.

Jag har deltagit i flera såna själavårdande kollegier. Det som kommit att känneteckna gruppen är ömsinhet, empati och omsorg. Ändå väljer man inte sina samtalspartner. Med tiden förändras sammansättningen. Några flyttar till annan ort och får nya tjänster. Andra tar vid och kommer med i handledningen.

Foto framsidan: "Frösöblomster - möte med musik som värmer" bilden tagen vid Sommarhagen på Frösön - Wilhelm Pettersson Bergers hem, numera museum.

Vid ett tillfälle fick jag reda på att en pastorskollega bjudits in till vår grupp. Jag blev inte glad. Han hade profilerat sig på olika sätt, som jag känt en stark motvilja mot. Teologiskt stod vi långt från varann och hans framtoning i sociala medier hade irriterat mig.

...där jag kanske har
minst förväntningar,
väntar de största
överraskningarna.

Nåväl, han blev en i vår handledningsgrupp. Den person som jag – ogrundat - hade gjort mig en så klar bild av, var en annan! Visst, vi låg inte nära varandra i bibelsyn eller rörande kyrkans uppdrag. Men i den här nära kretsen visade han sig vara en prestigelös, humoristisk och inkännande man. Och handledningen fokuserade inte på våra åsikter i allmänhet utan öppnade för ett samtal med så få garderingar som möjligt.

Gruppen var intakt i ett antal år och den som

jag var skeptisk inför inledningsvis, var den som jag satte störst värde på ju längre tiden gick.

Jag lärde mig att inte döma i förväg, och att där jag kanske har minst förväntningar, väntar de största överraskningarna.

Den sanningen kan appliceras på mängder av möten människor emellan. Varför väljer vi så ofta den "säkra" vägen istället för att utsätta oss för det ovissa? Våga tro, att personen du alltid har undvikit, är en människa som hjälper dig till nya perspektiv och oväntade insikter.

Jag minns den kände komikern, med utländsk bakgrund, som jagades med järnrör av främlingshatande politiker. Senare stämde han möte med företrädare för högerextremister i avsikt att försöka förstå hur de hade kommit fram till sina övertygelser. Det var otroligt modigt.

Vi kan börja forsktigare med att t.ex ibland välja att slå oss i samspråk med några vi inte tidigare visat intresse för. Kristna med ateister, konservativa med anarkister, direktörer med arbetslösa, gamla med tonåringar...Ja, även kyrkfolk med kyrkfolk – för där finns gott om människor som egentligen aldrig har avslöjat något personligt för varann!

Ta första steget, du!

Möte med en europeisk statsman!

av Ingvar Almrot

När jag flyttade senaste gången, för två år sedan, så fick jag överge mitt bibliotek och även mina ljudanläggningar. Istället köpte jag in en retro-radio med skivspelare, cd, band och usb, samt gallrade hårt bland böckerna för att få plats med dem i de två bokhyllor som vi kunde ta med till den nya bostaden.

Coronaepedemin har givit flera tillfällen att på nytt söka bland de gamla banden efter vad som fanns på dem. Jag sökte efter en inspelning som jag gjorde av ett samtal jag deltagit i, för att lyssna till den österrikiske politikern Bruno Kreisky. Vi var en liten grupp samlade i Folksamhuset, Stockholm under ledning av Broderskapsrörelsen i mitten på 1980-talet.

Jag har under mitt liv ofta i tankarna återkommit till mötet med Bruno Kreisky och den inspiration och tillit han spred i gruppen och nu kunde jag på nytt, efter ca 35 år, möta honom och lyssna på hans berättelse.

Bruno Kreisky föddes 1911 i Wien, strax före första världskrigets utbrott och växte upp i ett borgerligt judiskt hem. Han tog djupt intryck av det omfattande reformprogram som Socialdemokraterna genomförde i staden. Som 16-åring blev han medlem i det socialdemokratiska ungdomsförbundet, vilket hans familj såg med stort ogillande. Han påbörjade studier i juridik, men några år senare förbjöds socialistpartiet och Kreisky dömdes, fängslades och relegerades från högskolan. När han släpptes och utvisades från landet efter två år, flydde han till Danmark där han nåddes av en inbjudan av SSU-ordföranden Torsten Nilsson att komma till Sverige.

Sverige blev hans tillflykt under krigsåren, ja han stannade här ända till sex år efter krigsslutet, då han återvände till Österrike och påbörjade sin politiska karriär. Under krigsåren träffade han Willy Brandt och en vänskap uppstod som kom att stå sig livet ut. Bruno Kreisky var förbundskansler i Österrike mellan åren 1970-1983. Under hans politiska tid kom han även att göra bekantskap med Olof Palme, och tillsammans med Willy Brandt, kom dessa tre att styra var sitt land under 1970-talets början och odlade djupa vänskapliga relationer med varandra.

Bruno Kreisky bar på den oerhörda erfaren-

heten, att demokratin inte förmådde att hindra fascismens framväxt i Europa. Han försökte använda Österrikes neutrala ställning till att medla i internationella konflikter under det kalla kriget. Europatanken om samverkan mellan olika länder började alltmer vinna gehör och få struktur. I rollen som utrikesminister var Kreisky med och grundade Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och han såg tidigt FN:s värde och viktiga roll.

Kreisky, som själv var jude, försökte verka som en medlare i Mellanösternkonflikterna och höll därför kontakt med flera arabiska stater. Han var klar över att allt sedan Israels bildande, så fanns en extremt svårlöst och komplex konflikt - två folk och ett land. Judarna hänvisar till Bibeln och tycker att de har rätt till landet för att Gud utlovade landet till dem, medan palestinierna hänvisar till att de har bott i detta land långt före judarna. En konflikt som är väl känd och som pågår ännu.

Denna man Bruno Kreisky som personligt och varmt berättade om sitt livs engagemang berörde mig djupt. Det stärkte mitt internatio-

nella intresse och grundlade min känsla av att vi alla hör ihop och att nationalstaterna har sin begränsning. Ett möte som fick avtryck i mitt eget liv. Jag såg tidigt bilder av samverkan mellan de europiska länderna som en positiv utveckling. Besökte både i arbetet och på fritid flera länder i Europa. Jag var också aktiv inom Kristna fredsrörelsen och Freds- och Skiljedomsföreningen, samt lokalt inom Fredsam och FN-föreningen. Som kyrkligt aktiv var konflikten mellan Israel/Palestina ständigt levande och bidrog till deltagande i en spännande studieresa till området 1984.

Ett möte bidrog inte ensamt till mitt internationella intresse i livet. Det var många möten med olika människor som bidrog, men mötet med den erfarna och kunniga politikern Bruno Kreisky var ett av de viktigaste.

Hans tankar och erfarenhet kan sammanfattas i nedanstående citat: "Idéerna och principerna om demokrati bör inte begränsas till politik, utan måste genomsyra alla områden i det sociala livet." ■



Ett prövosamt halvår, eller...?

Per Jennervall - intervjuare

Alla har vi upplevt månader, som skiljer sig från allt vi varit med om, mars-augusti detta år. Tyngst har det nog varit för dem som lever ensamma. Vi tänkte att vi skulle höra med tre personer, som alla har passerat 90-strecket, för att få deras tankar utifrån tre frågor, kopplade till denna tid av virusmitta.

Frågorna är:

1. Hur har du haft det under epidemimånaderna?
2. Vad längtar du mest efter för möten, när vi är på andra sidan pandemin?
3. Hur har det varit att se de inspelade gudstjänsterna från Immanuelskyrkan?

Bengt Helmerud, 93 år:

1. Det är klart att det varit en annorlunda tid. Vi har ju alltid varit så rörliga, vilket det nu varit stopp för. Jämfört med tidigare har vi förstås varit isolerade. Vi har dessutom gjort oss av med två bilar och är kloka nog att inte köpa nån ny! Men vi har vänner som vi får åka med ibland. Men det ska sägas, att vi ju har en trädgård där vi kan sitta ute och njuta av pioner, rosor och fruktträd samt träffa vänner i. Jag har ju också besökt 70 länder och skrivit 50 böcker om dessa. De lokala upplevelsorna finns i 20 böcker. Mina "memoarer" har fått lite extra uppmärksamhet med många fina minnen under den här tiden. Nej, vi klagar inte.



2. Att kunna röra oss mer runt om i Östergötland, inte minst att få komma till Östra Ryd, där vi hade vår sommarstuga många år. Och att få dela gudstjänstgemenskap i vår egen kyrka och i andras.

3 Vi ser på de inspelade gudstjänsterna med glädje. Vi har ju pastorer, som alltid förmedlar predikningar som är så intressanta och bra!

Carin Eklöf, 90 år:

1 Det har varit tråkigt och ensamt, men jag klagar ändå inte. Barn och barnbarn har hjälpt mig att handla och byta låneböcker. Ja, utan böckerna skulle det varit mycket svårare. Sen har det blivit mycket korsord och pussel. Nu på sistone har jag själv gått och handlat på tider, när det nästan inte varit några andra kunder. Sen har vi utanför huset trädgårdsmöbler där jag ibland sitter tillsammans med mina vänner. Trots allt tycker jag ändå att det gått bättre än jag kunde tro!



2 Jag längtar till söndagsgudstjänsten i vår kyrka! Och att kunna ta mig till lite olika ställen och träffa vänner, särskilt Gunnel.

3 Det är roligt att kunna se våra gudstjänster på min mobil. Jag missar ingen. Sen träffar jag Birgit, som jag spelar upp inspelningen för.

Erland Jönsson, 96 år:

1 Vi har mest varit hemma. Tycker att det är besvärligt att inte kunna ta sig nånstans. Men vi är skapligt friska och kan vara ute på tomten och arbeta lite med odlingar och buskar. Våra barn hjälper oss med att handla mat. Men vi saknar att inte kunna träffa några andra.



2 Att själva handla. Få vara rörligare och kanske besöka nån kyrka. Men då behöver vi förstås skjuts.

3 Vi har tyvärr ingen dator, så församlingens gudstjänster har vi inte sett. Oftast ser vi tv-gudstjänsten från Ungern (hus-trun Ilonas ursprung)

Syuntan "Vilande nålen" snart 70 år!

av Mona Krook

Vår syjunta "Vilande nålen" startade 1951. Vi firar snart 70-årsjubileum! Den startades av Birgit Andersson. Hon samlade ihop några "flickor" för att de skulle få träffas och prata om vad som hände i hemmet med barn, kyrkan och livet i allmänhet. Vid första träffen var hennes son Hasse (Fagius) med, 2 månader gammal.

Naturligtvis handarbetade vi för det gjorde man på den tiden. Från början var det inte så många men det blev fler under årens lopp. Självt kom jag med 1964. Som mest var vi 11 st. Gun-Britt Norrbom gick tyvärr bort i början på 90-talet men resterande 10 lever fortfarande.

Vi har haft en fantastisk fin gemenskap och en fin sammanhållning i vår grupp. Vi bryr oss om varann och har betytt mycket för varann i alla år. När vi träffas blandar vi allvar och glädje. Vi försöker att inte prata om sjukdomar. En del hör litet dåligt och en del glömmar vad vi pratat om tidigare. Då skrattar vi åt varann (av kärlek). Då säger vi till varann: "Det är tur att våra barn inte hör oss" Dom tycker nog att vi är litet töntiga.



Nils-Gunnar Wenhov sa en gång från predikstolen: "Jag är avundsjuk på alla syjuntor.". Ja han och och många andra är säkert avundsjuka. Nu har vi inte kunnat träffas på ett tag på grund av coronan men vi hoppas att vi snart skall kunna ses och att vi får många härliga år tillsammans i fortsättningen.

Övre rad: Margareta Sandström, Gunnel Jonsson, Birgitta Rockström, Ingegerd Lundberg, Birgitta Krantz

Nedre rad: Greta Alne, Barbro Persson, Mona Krook.

Birgit Andersson och Ingegerd Elfström orkade inte vara med när kortet togs.

15 websända gudstjänster...



I hopp om att vi ska kunna fira gudstjänst igen i Immanuelskyrkan kan vi ändå se tillbaka på den gångna pandemitiden med en viss glädje. Varje söndag har vi kunnat sända en gudstjänst via vår hemsida på nätet.



Inspelningarna har skett i Immanuelskyrkan. Åke Jansson och Per Jennervall har varit huvudaktörer och oftast delat på predikan, gudstjänstledning och, inte så sällan, också på solosången. Vid varje inspelningstillfälle har en liten, varierande, grupp församlingsmedlemmar deltagit med församlingssång och textläsning. Henric Daréus har svarat för inspelning och redigering.



Målsättningen har varit att erbjuda våra medlemmar och andra gudstjänstbesökare en gudstjänst lik den vi är vana vid.

Vid ett tillfälle spelades också en uppskattad sommarandakt in med både fågelkvitter och strålände sol.

Antalet visningar på nätet har varit betydligt högre än antalet genomsnittliga besökare vid en fysisk gudstjänst, vilket är glädjande.

Getsjörpsmötet 2020

En ljuvlig augustisöndag samlades vi till Getsjörpsmötet. Folk satt på filtar, solstolar, pinnstolar och deltog i gudstjänsten, som Åbylundskyrkan ansvarade för. Pastor Kathi Bläser, nygift sedan en vecka, predikade utifrån rubriken "Identitet, kallelse och sändning". Det gjorde hon med stringens, humor och värme. En körgrupp från Åby sjöng vackert och hela samlingen hölls samman av Richard Gustafsson.

Efteråt blev det förstas kyrkkaffe, vilket var och en hade med sig.

Härligt att detta möte kunde bli av, när så mycket måste ställas in!



Hej allihopa!

Nu händer det lite av varje här på Frivilligcentralen så jag tänkte att det var dags för en uppdatering!

Telefonvärdar på plats igen!

Från och med denna vecka så bemannar våra telefonvärdar telefonen igen (**011-151815**). De bemannar den veckovis och sitter hemma och tar emot samtalen. Telefonen är öppen mån, tis och tors kl. 09.00-12.00. Vi vet att många sitter ensamma just nu och vi tänker därför att vi kan finnas där som medmänniskor som lyssnar och småpratar en stund. Ni får givetvis gärna ringa in nu också, då blir våra telefonvärdar glada de är ju vana vid att prata en del med flera av er när de bokar in punktinsatser (I dagsläget bokar vi inte in ledsagningar utan vi tittar på hur vi ska kunna genomföra det på ett säkert sätt för både er och våra mottagare).



Frivilligcentralen

Svårplanerad höst

När vi sett hösten an, så är det givetvis med en känsla av ovisshet. Under ett halvår har vi inte kunnat ha samlingar i kyrkan. Och pandemin består, försiktighet betonas.

Samtidigt lider många av isoleringen, ensamheten, och törstar efter mänsklig kontakt. Vi vill under trygga former ge möjlighet till möten av olika slag.

Den 13 september bjuder vi till GUDSTJÄNST i vår kyrka. Kyrkorummet är möblerat med ett begränsat antal stolar med mycket gott avstånd. Tre söndagar i september kommer vi att fira gudstjänst kl. 13. Därefter sker en utvärdering. Välkommen med, du som känner dig trygg med anordningen.

ONSDAGSTRÄFFEN planerar vi att ha två gånger i höst. Onsdagarna 21 oktober och 18 november siktar vi mot. Program innehåll är i skrivande stund oklart.

INVIGNING AV FÖRSAMLINGSVÅNINGEN är tänkt att äga rum lördag den 26 september. Man kommer att få anmäla sig i förväg. Sedan kommer ett rimligt antal att slussas in gruppvis kl. 10, 11, 12, 13, 14 till en rundvandring med information.

ÖPPEN KYRKA vill vi komma igång med så snart det går. Vi vet ju att våra måndagsvänner har och har haft tuffa månader. De behöver verkligen få komma. När vi sätter igång är inte bestämt. Det startar förmodligen med utdelning av matpåsar utomhus till dess att det är tillåtet att vistas inne tillsammans.

PASTOR PER är tillgänglig för kontakt, samtal och besök under trygga omständigheter.

Välkommen till Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens 18 – 27 september.



I samband med konferensen livesänds två gudstjänster på söndagarna 20 och 27 kl. 11.00. Mer information kan fås på Equmeniakyrkans hemsida www.equmeniskyrkan.se/kyrko-konferens

Immanuelskyrkans styrelse, som av årsmötet fått i uppdrag att utse ombud, fattade på sitt augustisammanträde beslut om att Krister Wos Andersson och Ingvar Almrot blir församlingens ombud.

KULTURNATTEN+

Kulturnatten i Norrköping är i år en hel vecka, från den 21 – 27 september.

Program planeras under en vecka och samlingarna sker digitalt, ute eller i lokal med högst 50 deltagare.

Immanuelskyrkans församling kommer för första gången på många år inte finnas med.

Program finns på kulturnatten@norrkoping.se



Påminnelse om matrikel!

Glöm inte att hämta Din matrikel.
Meddelar Du oss kan vi även skicka den till Dig

Upprop inför nästa programblad

Det gäller behovet av fler som vill medverka i vårt programblad. Det kan ske genom att du skriver några rader utifrån ditt liv eller dina reflektioner. Men vi kan också intervjua dig, om du föredrar det.

”Vänskapens värde”

...är det tema som får vara den röda tråden i nästa nummer. Kan du dela med dig av nåt som gränsar till den frågan? Vi skulle värdesätta funderingar från våra läsare!

Manusstopp är 13 november

KALENDARIUM

*Gudstjänstrummet kommer att vara möblerat för att tillgodose
FHMs krav och för att värna allas vår hälsa.*



IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING

SEPTEMBER

sö 06 13.00 Gudstjänst

13:e sönd. efter trefaldighet
"Medmänniskan"

Sändning på hemsidan.

sö 13 13.00 Gudstjänst.

...i kyrkan!

14:e sönd. eft. trefaldighet.
"Enheten i Kristus"

18 - 27 Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferns

sö 20 13.00 Gudstjänst

15:e sönd. eft. trefaldighet
"Ett är nödvändigt"

sö 27 13.00 Gudstjänst

16:e sö e trefaldighet
"Döden och livet"
Församlingsmöte.
Höstgåvan.

OKTOBER

sö 04 13.00 Gudstjänst

Den helige Mikael's dag
"Änglarna"

sö 11 13.00 Gudstjänst

Tacksägelsedagen
"Lovsång"

sö 18 13.00 Gudstjänst

19:e sö e trefaldighet
"Trons kraft"

on 21 14.00 Onsdagsträffen.

lö 26 Invigning

av församlingvåningen.

sö 25 13.00 Gudstjänst

20:e sönd. eft. trefaldighet
"Att leva tillsammans"

lö 31 13.00 Gudstjänst

Alla helgons dag
"Helgonen"
Ljuständning till minne av de
under det gågna året avlidna.

NOVEMBER

sö 08 13.00 Gudstjänst

22 sö e trefaldighet
"Frälsningen"

sö 15 13.00 Gudstjänst

Sönd före domsöndagen
"Vaksamhet och väntan"

on 18 14.00 Onsdagsträffen.

sö 22 13.00 Gudstjänst

Domsöndagen
"Kristi återkomst"

sö 29 13.00 Gudstjänst

1:a sönd i advent
"Ett nådens år"

DECEMBER

sö 06 13.00 Gudstjänst

2:a sönd. i advent
"Guds rike är nära"

IMMANUELSKYRKAN

Södra Promenaden 106
602 34 Norrköping

011 - 12 15 50

Expeditionstid torsdag 10 - 12

E-post: immanuelskyrkan@telia.com

PASTOR / FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

Per Jennervall

0706 - 74 01 74

jennervallper@hotmail.com

ORGANIST

Bengt-Göran Sköld

011 - 31 89 33

0735 - 40 30 24

bengtgsold@gmail.com

ORDFÖRANDE

Krister Wos Andersson

072 - 578 78 84

kristerwosandersson@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE / KASSÖR

Ingvar Almrot

070 - 313 22 44

ingvar.almrot@telia.com

SJUKHUSKYRKAN i Norrköping

Eva Gudmundson, Sjukhuspastor

011 - 24 11 55

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING

Bankgiro 5592 - 0409

Swish 123 218 41 41

GETSJÖTORPS FRILUFTSGÅRD

Plusgiro 79 26 75 - 1

www.getsjortorp.se

Immanuelskyrkan en del av
Equmeniakyrkan

och vi samarbetar med:

Studieförbundet Bilda
för kyrka och samhälle



Equmeniakyrkan



Bilda



sista sidan...

I livets villervalla
vi gå på skilda håll.
Vi mötas och vi spela
vår roll -

Vi dölja våra tankar,
Vi dölja våra sår
och vårt hjärta som bankar
och slår -

Vi haka våra skyltar
var morgon på vår grind
och prata om väder
och vind -

I livets villervalla
så nära vi gå
men så fjärran från varandra
ändå.

"I LIVETS VILLERVALLA"
(ur En döddansares visor (1930))
Nils Ferlin